

INGEZONDEN.

Maastrichtsche Kiekjes.

Mijnheer de schrijver van de »Maastrichter Kiekjes.«

Ik krijg wel eens een nummer van De(n) Nieuwe(n) Koerier te zien, met uwe Kiekjes uit Maastricht. Hoe dat nu in Maastricht uitziet, dat gaat mij minder aan. Maar ik ben een oud-bestuurslid van den ouden Bond, en wat uit de oude doos komt, dunkt mij dat mij mede aangaat.

Nu spreekt gij van geen of maar twee vakvereeningen onder den ouden Bond. Ik zie dus wel dat gij dat niet goed weet. Ga eens na de historie van alles wat er gebeurd is om de vakvereeningen tot eenen bond te maken, en hoeveel er toen in die vergaderingen wel vertegenwoordigd waren, met de bakkers te beginnen.

Zij bleven ook bijna allen, maar Recht en Orde wilde niet meedoen, en dat vonden wij erg leuk, omdat de president van die algemeene besturenvergadering, de Eerwaarde Heer Pastoor van Sint Mathijs, ook nog voorzitter was van Recht en Orde.

Gij zult misschien in die doos nog wel wat vinden om ons te verklaren, waarom de Volksbond zoo tegengewerkt werd, en wie hem zoo tegenwerkten. Het antwoord zal misschien zwart, erg zwart uitvallen, maar dat doet niets.

Overigens kan ik u misschien van dienst zijn wat die oude doos aangaat en ben bereid daartoe. Ik heb nog wel het een en het ander. En toen onder Mr. Dexters, bakker meester, de meeste gilden, die hem tot algemeenen voorzitter hadden gekozen, het eens waren, waarom ging dat toen niet door. Dat weten wij nog niet, en ik zou dat toch graag weten, als dat in die doos zit. Die over land gaan in godsdienstige artikelen, zijn daarom toch niet altijd zoo maar te vertrouwen.

Een eeresaluut, als dat respect moet beteekenen, geloof ik wel dat wij dat verdiend hebben. Want moeite genoeg hebben wij er voor gedaan, en met de beste intenties.

Ik heb zeer gaarne dat gij kijkt, maar goed en eerlijk kijken — ook dat gij schommelt — in de oude doos, maar goed en eerlijk schommelen, tot onder in, en dan de heele doos maar leeg.

EEN OUD BESTUURSLID VAN DEN
OUDEN BOND.